



Διδακτικές προτάσεις

Πρώτες μέρες στο σχολείο παρέα με τη μάσκα (Δημοτικό)

Οι διακοπές του καλοκαιριού πέρασαν και ο Άλκης θα έπρεπε να επιστρέψει στο σχολείο. Τρίτη δημοτικού ήταν πια. Όλοι του έλεγαν πως τα πράγματα στην τρίτη δυσκολεύουν. Τα μαθηματικά είναι πιο δύσκολα, θα κάνει Ιστορία και πολλά νέα μαθήματα. Όμως όλα αυτά δεν τον ένοιαζαν. Ήταν χαρούμενος που επέστρεφε στο σχολείο και θα έβλεπε ξανά τους φίλους του, θα έπαιζαν και θα έλεγαν τα νέα τους..



Νωρίς το πρωί ξύπνησε, ετοιμάστηκε, πήρε την τσάντα του, καθώς και τη μάσκα του.



Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι του φίλου του για να τον πάρει να πάνε μαζί στο σχολείο. Στο δρόμο είπαν τα νέα τους, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και μόλις έφτασαν σχολείο έβαλαν και οι δύο τη μάσκα τους.



Όταν έφτασαν στο προαύλιο τα πράγματα ήταν διαφορετικά από πέρσι. Όλα τα παιδιά, αλλά και οι δάσκαλοι, φορούσαν μάσκα και κρατούσαν αποστάσεις μεταξύ τους.



Στάθηκε για λίγο στην είσοδο του σχολείου και έψαξε την περσινή του παρέα. Αναγνώρισε από τα μάτια τον Μάνο που πέρσι ήταν ο διπλανός του. Έτρεξε προς το μέρος του. Χαιρετήθηκαν και πήγαν πάνω να διαλέξουν θρανίο.



Μόλις μπήκαν στην αίθουσα, είδαν πως φέτος το κάθε θρανίο είχε μία καρέκλα και οι αποστάσεις μεταξύ των θρανίων ήταν μεγαλύτερες. Εκεί τα δύο παιδιά συνειδητοποίησαν πως μπροστά τους έχουν μία νέα χρονιά με νέες συνήθειες στις οποίες θα έπρεπε να προσαρμοστούν.



Παρόλα αυτά, ανυπομονούσαν για νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες και για μία χρονιά γεμάτη παιχνίδια και σκανταλιές.